

BISTRO VOLDAAN



Op 11 oktober 2017 openden wij Bistro VolDaan.

VolDaan is gevestigd in een authentieke hoeve uit 1911 aan de buitenrand van de historische stad Lier. De grote, aangrenzende parking is gemakkelijk te bereiken via de verbindingsweg (N13) van Lier naar Kessel.

De hoeve is omgeven door mooie natuur en grenst aan de Nete. De ideale plek dus voor fietsers en wandelaars. Het gezellige grote terras en de aangelegde speeltuin maken het ook voor gezinnen met jonge kinderen een trekpleister.

Bij bistro VolDaan kan u gezellig tafelen met een lekker glaasje wijn. U kan er genieten van zowel een vaste menu als onze seizoensge-

bonden gerechten. Hiervoor werken wij met dagverse producten. Alles wordt huisgemaakt met een persoonlijke touch onder leiding van onze chef, Daan Driesen. Iedere maand wordt er gewerkt met een keuzemenu, deze kan u terug vinden op onze website.

Een koffietafel, afscheidsdrink, een huwelijk, communie, verjaardag, of zomaar een feest met de vrienden, ...? Wij, bij bistro VolDaan gaan geen enkele uitdaging uit de weg! Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een voorstel op maat.

Hopelijk tot binnenkort?!

Steven, Daan & Stefanie
Team bistro VolDaan



Bistro VolDaan

Kesselsesteenweg 150, 2500 Lier
03 488 35 25
www.bistrovoldaan.be
info@bistrovoldaan.be