

# VAN ORLANDO TOT TAMPA BAY

Wie Florida bezoekt, kiest vaak voor Orlando als bestemming. Niet verwonderlijk, want Universal Studios is een van de leukste themaparken die we kennen, SeaWorld is altijd de moeite waard, het Walt Disney World Resort en Epcot mogen dan wel oud zijn, maar blijven leuk om te bezoeken, en Church Street blijft een van de leukste straten in de staat. Toch is er heel wat meer te zien in Florida, vooral voor wie bereid is om ook eens de grote steden te verlaten en te ontdekken wat er enkele uurtjes rijden verderop te zien is.

## Orlando

Net als heel wat andere Amerikaanse steden, bestrijkt Orlando een behoorlijk uitgestrekt gebied. Met een oppervlakte van 242,1 km<sup>2</sup> en 'slechts' 255.483 inwoners kan je bezwaarlijk spreken van een grote bevolkingsdichtheid (al telt de hele agglomeratie bijna 3 miljoen inwoners) en dan moet je soms eens een afstandje afleggen om van punt A naar punt B te gaan.

De themaparken zijn geweldig en ook al zijn de toegangstickets aan de dure kant, staan twee daagjes Universal Studios garant voor een memorabele ervaring die moeilijk in een land als België te vinden is. Vooral de band tussen de attracties en bekende kassakrakers is enorm leuk, terwijl ook de live shows telkens erg goed zijn opgezet... maar gastronomisch valt er heel wat minder te genieten.

### Orlando Foodie Tours

Lekkerbekken trekken best naar Winter Park, een verrassend gezellige wijk vol uitstekende cocktailbars en restaurants. Wij raden aan om niet zelf op zoek te gaan, maar beroep te doen op Katie Bean van Orlando Foodie Tours. Onze gids heet Holly en pakt de zaken heel wat anders aan dan de meeste foodtourleiders die we kennen: in plaats van een wandeling te maken doorheen de buurt, word je op de Signature Tour met een luxewagen naar drie verschillende restaurants gebracht. Tourgidsen kiezen gewoonlijk voor goeie deals en eethaltes

waar ze niet al te veel voor moeten betalen, maar Holly brengt ons wel degelijk naar de beste restaurants van de stad. We komen zo niet te weten wat 'de beste tortilla van de stad is', maar mogen smullen van buikspek en drinken in een van de knapste, gezelligste cocktailbars die we ooit hebben bezocht een aantal van de beste cocktails die we de laatste jaren hebben mogen proeven. Tja, als je dan zelfs de fantastische, zwangere echtgenote van deze journalist kunt betoveren met een alcoholvrije mengeling, kan de avond haast niet beter afgesloten worden.

Meer info: [www.orlandofoodietours.com](http://www.orlandofoodietours.com)

## Miami

Heel wat mensen denken dat Miami de hoofdstad is van Florida, maar dat is eigenlijk Tallahassee. Ook is stad niet de grootste van de staat, die eer komt Jacksonville toe, maar vanwege de nabijheid van de legendarische Everglades en natuurlijk de bekendheid die Miami heeft weten te vergaren dankzij tv-series en films, is Miami een absolute toeristische trekpleister.

Elke buurt is erg verschillend, maar wij verblijven in de mooie badplaats Miami Beach. Dat blijkt een uitstekende uitvalsbasis te zijn voor de rest van onze trip, die begon in Indianapolis en in Florida wordt omgetoverd tot memorabele huwelijksreis. Met de Uber kan je op 10 minuten en voor minder dan 12 dollar zowat elk andere interessante wijk bereiken, terwijl de gevoelstemperatuur zelf 's avonds laat nog zo goed ligt dat we samen kunnen genieten van de gezellige winkelstraatjes en restaurants.

Nadat de eega van ondergetekende Coconot Grove ontdekt, besluiten we om daar de plaatselijke gastronomie te ontdekken en stuiten we op een wel erg speciaal kwartet: Vicky's House, LoKal en Spillover, met in Wynwood ook nog Kush. De vier etablissementen worden uitgebaat door dezelfde eigenaar, maar hebben allemaal een eigen inslag.

### Vicky's House

Vicky's House lijkt langs de buitenkant (opzettelijk) dicht, maar is eigenlijk een milkshakebar waar uitbaatster Vicky haar kindertijd opnieuw mag beleven... en dat mag behoorlijk letterlijk opgenomen worden. In een aanpalende ruimte staan een oude



spelconsole en crt-tv, terwijl zelfs het behangpapier volledig volgens foto's van weleer is nagemaakt. De retrosfeer is gezellig en authentiek, terwijl de specialiteitsmilkshakes genoemd zijn naar films en tv-series die een band hebben met Florida: E.T. Goes To The Movies to watch The Goonies (een milkshake van gezouten karamel met een rand van chocoladeglazuur, karamelpopcorn, colazuurtjes, slagroom, chocoladesiroop en snoep), Golden Girls (een bananenmilkshake met een rand van roomkaas, Golden Grahams-ontbijtgranen, toffee, slagroom, karamel, een Twinkie, een vanillewafel en een thuisgemaakte 'blondie' met daarop een kers) en The Breakfast Club (een vanillemilkshake met een rand van pindakaas, Captain Crunch-ontbijtgranen, slagroom, ahornsiroop, bacon, een geglazuurde donut van het nabijgelegen Salty Donut en een shot colada) zijn volledige, somptueuze maaltijden die zo veel suiker bevatten dat we aanraden om Vicky's House niet elke dag te bezoeken (al zijn er blijkbaar klanten die dat wél doen), maar we kunnen wel zeggen dat we hier de beste milkshakes drinken die we ooit kregen voorgeschoteld. Ten huize Vandereyken wordt er doorgaans gezond gegeten en dan is het altijd een goed idee om jezelf toe te laten soms eens te zondigen. Zeker niet te missen!

Meer info: [www.vickyshouse.com](http://www.vickyshouse.com)

#### LoKal

Hoewel het toffee, industriële LoKal, zoals de naam al impliceert, inzet op plaatselijke runderen ('kobestijl') die in de buurt op gras mochten grazen, is het restaurantje met de tijd mee en zijn er ook vegetarische, veganistische en glutenvrije opties beschikbaar. Net als de andere drie eetgelegenheden, zijn honden er welkom, wat wordt geïllustreerd door een trouwe viervoeter die buiten staat te slurpen van een bereiding die speciaal voor hem werd klaargemaakt. De graffiti, de verwijzingen naar oude tv-sterren en het vlotte personeel zorgen ervoor dat burgers als de Lokal (met lokale honingmosterd, gesmolten kaas, tomaatjes, rode ajuin, arugula en avocado) er als zoete koek ingaan. Overigens zijn ook de frietjes van zoete aardappel echte aanraders.

Meer info: [www.lokalmiami.com](http://www.lokalmiami.com)

#### Spillover

Ook de Spillover heeft zijn naam niet gestolen. 'Welcome to Coconot Grove' staat er in grote retroletters op de betegelde muur te lezen en ook het hele interieur oogt bijzonder uitnodigend, met oud hout dat nog aan het strand werd gebruikt, stenen accenten en een grote, levensechte afbeelding van de lachende chef. De Spillover zet stevig in op fantastische cider en mede (honingwijn), met een briljante selectie

van wijd uiteenlopende smaken, waardoor je bijna nog zou vergeten dat het hier ook een uitstekend restaurant betreft, met een paar stevige soepen, lekkere salades en gerechten als bloemkool in pikante 'buffalo'-saus, andijvie en een dressing van blauwe kaas. Miami staat echter vooral bekend omwille van de vele soorten tandbaarzen die in de baai rondzwemmen en we krijgen dan ook een behoorlijk groot exemplaar voorgeschoteld. Perfect gekruid en erg lekker, maar zoals zo vaak in de stad gebeurt, ook gefrituurd. 'Natuurlijk frituren we,' weet de chef daarover te zeggen, 'anders zou het gerecht maar lijken op een dode vis.' Het is eens wat anders als visie.

Meer info: [www.thespillovermiami.com](http://www.thespillovermiami.com)

#### Kush

Kush is wellicht de meest toegankelijke drank- en eetplaats van het kwartet. De focus ligt hier op een erg knappe selectie aan bieren, maar er is ook een kleine selectie aan snacks (zoals alligatorhapjes, guacamole en gegrilde kaas met tomatensoep) aanwezig, terwijl er ook een aantal salades en burgers die we kennen van LoKal in de menuselectie zitten. Desondanks kom je hier vooral voor een avondje onder vrienden en wat lekker gerstenat. Laat je daarbij vooral adviseren door het personeel, want dat weet perfect waar het mee bezig is.

Meer info: [www.kushwynwood.com](http://www.kushwynwood.com)

#### Everglades

Wie Miami bezoekt, doet er goed aan om ook eens naar de Everglades af te zakken. Onze Uberchauffeur heeft aanvankelijk problemen met de juiste locatie te vinden, maar ziet later af van zijn te hoge prijs en weet ons voorbij het indianencasino dat het begin van het alligatorgebied markeert uiteindelijk wel tot onze bestemming te brengen.

Geen tripje naar de Everglades zonder alligatortour, maar het aantal mogelijkheden zorgt ervoor dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Wij kiezen gelukkig voor een van de meest authentieke mogelijkheden: Buffalo Tiger Fl Everglades Airboat Tours. Die is nog in handen van een heuse stam, de Miccosukee, wiens stichter, William 'Buffalo' Tiger een van de laatste traditionele leiders van zijn volk was. Hij werd verkozen als 'Chairman' nadat de Miccosukee in 1960 officieel werden erkend door de federale overheid en startte de tour vlak nadat hij het politieke leven verliet. Hoewel de man in 2015 het leven liet, werd het stukje eiland waarop hij woonde gepreserveerd en houdt men het vuur waar de hutten rond zijn gebouwd haast continu brandend. Nog veel indrukwekkender dan de geschiedenis van het



plaatsje, is onze gids, die half-Micosukee is, maar zich gedraagt als een volbloed natuurkenner. Meer, nog: de dierenliefhebber weet hoe hij vogels naar zich moet toetrekken door te tsjilpen en roept ook de alligators naar de boot door geluiden te maken die hen aantrekken. Daarbij deinst hij er niet voor terug om hen te aaien of om hen op de snuit te tikken (alligators kunnen de streep voor het midden van hun hoofd niet zien). Dat wordt telkens gevolgd door een poging tot een hap, maar de gids is altijd sneller en weet de dodelijke beten te vermijden. Zelf kent hij de dieren door en door, mét naam en toenaam. Indrukwekkend en misschien wel het boeiendste wat we tijdens de hele trip te zien krijgen.

Meer info: [www.buffalotigersflevrghladesairboattours.com](http://www.buffalotigersflevrghladesairboattours.com)

## Clearwater



Een iets minder bekende stad die voor haar eigen filmfonds een eigen paviljoen neerzet op het Filmfestival van Cannes: het is vrij ongebruikelijk. Clearwater doet het in 2017 wel en trekt daarmee onze aandacht. Tijdens onze reis blijkt dat er bovendien erg snel en goed gewerkt wordt: we moeten maar een telefoontje doen om te vragen naar mogelijke interessante locaties en een dag later is ons volledig reischema reeds gepland. We zullen het ons niet beklagen.

Clearwater is een van de drie grote plaatsen die samen de 'Tampa Bay Metropolitan Area' vormen. Vanuit Miami moet je maar een paar uurtjes met de bus rijden voor je Tampa binnen komt rijden. Van daaruit kan je de Uber of een ander transportmiddel nemen en langs een prachtige weg die midden door de baai snijdt naar Clearwater reizen.

Clearwater is een erg gezellig stadje met 107.685 inwoners dat ondanks de minder centrale ligging behoorlijk wat bekende mensen telt. Beroemdheden als Hulk Hogan, Tom Cruise en John Travolta worden hier geregeld in het dagdagelijkse stadsbeeld gezien en dat heeft alles te maken met het feit dat de Scientologykerk hier haar wereldwijde hoofdkwartier heeft. Scientology trekt leden aan middels zelfhulpboeken als 'Dianetics', IQ-tests en persoonlijkheidstests, waarna de lezers of gebruikers steeds worden aangemoedigd om cursussen te volgen en zo langzaam vertrouwd geraken met het religieuze aspect van de organisatie.

Tijdens letterlijk elke tour waar we in Clearwater aan deelnemen wordt er gretig gewezen naar het grote Scientologygebouw en de

appartementen die de filmsterren laten bouwen om dichterbij hun godsdienstig centrum te zijn. Niet dat Scientology populair is bij de meeste inwoners; er wordt beweerd dat het hoofdkwartier heel wat klanten weghoudt van dat stadsdeel en verschillende zaken hebben de deuren moeten sluiten. Na ons bezoek wordt Clearwater echter zwaar geteisterd door een orkaan en helpen de Scientologyleden de gemeenschap niet alleen om hun ramen, deuren en andere eigendommen te beschutten en te beschermen, maar ook om ze weer op te bouwen.

Wat de waarheid ook is, Clearwater wordt bediend door een typisch Amerikaanse busdienst en een toffe strandtrolley.

## Wyndham Grand Clearwater Beach

Wij verblijven in het gloednieuwe Wyndham Grand Clearwater Beach, een prachtig hotel met ruime kamers die uitkijken op de Golf van Mexico of de haven. Het decor doet denken aan de suikerwitte stranden, met accenten die het heldere, azuurblauwe water weerspiegelen. Onze kamer heeft – net zoals ook de meeste andere – een terras en het is dan ook dagelijks genieten van de zeebries en de honderden gelukkige mensen beneden. Alles is hier voorzien, van flessenwater tot een haardroger, een kluis, een alarmclock met iPhone dock, een grote tv (van 50 inch), een hypersnelle internetverbinding, een strijkijzer, een koffie- en theemaker en een minikoelkast, terwijl ook het zwembad er mag wezen en het personeel bij het beste en snelste hoort dat we de laatste tijd hebben meegemaakt. Een perfecte locatie om jouw bruiloft in te vieren, romantisch, luchtig, gezellig en chique, en voor ons is het dan ook net alsof onze huwelijksreis net is begonnen.

Meer info: [www.wyndhamgrandclearwater.com](http://www.wyndhamgrandclearwater.com).

Soms is een hotelrestaurant te goed om in een adem met het hotel zelf te vermelden en dat is zeker ook het geval met Ocean Hai. Het toprestaurant staat onder leiding van chef Claude, een creatieve kok die inzet op een sublieme fusionkeuken, mét Franse accenten. Hier vind je gerechten van Michelinster niveau; enkel de Hokkaido sint-jakobsnoot met buikspek, roommais, maitakepaddenstoelen, wakame en sojasausreductie laat het een klein beetje afweten omdat het buikspek net iets te vet is om goed bij de sint-jakobsnoot te passen, maar dan zijn we al aan het muggenziften. Het gebeurt niet vaak dat we zo weinig aan te merken hebben op een keuken en dat is ook wat het uitgebreide ontbijt betreft het geval. Dat schittert met keuzes als pap van groene thee en appel, een bowl met rode quinoa en eieren, glutenvrije pannenkoeken, Belgische wafel met in de lucht opgevoede kippen, gepocheerde eieren en een jus van andouilleworst, en veel meer. Een extra reden om het Wyndham Grand te bezoeken, dus.

## Marina Cantina

Ook erg gezellig: de Marina Cantina, dat op een puntje in de haven ligt en een mooi uitzicht biedt op de toeristische kotjes daarrond. Het personeel blijkt bovendien erg goed voorbereid op onze komst, met de knappe kelner Shane voorop – een jongeman met charisma die zelfverzekerdheid uitstraalt en op het randje van arrogant balanceert, maar er net niet over gaat. Zijn cocktailsuggesties (een geweldige margarita en een lichtjes zoete, kruidige El Mayour uit het tequilamenue) kloppen helemaal. De nacho's worden vergezeld door gezonde, huisbereide guacamole die nog zou kunnen opgewaardeerd worden



met extra kruiden, maar het is vooral de kaasdiip die hemels smaakt bij onze pico de gallo, terwijl de ahi tonijn op ons toastje van sushikwaliteit is en ook de arugula en de chipotle aioli indruk maken. Jammer genoeg is de zeebaars te zwartgeblakerd (op zijn Amerikaans), maar de zeebaars is dan weer wél perfect gegaard, met subtiele, maar niet alomtegenwoordige jalapenopeper. De afsluitende taart is niet slecht, maar een beetje aan de zware kant.

Meer info: [www.marinacantina.com](http://www.marinacantina.com)

### **Frenchy's Rockaway Grill**

Frenchy's Rockaway Grill is een ander alternatief en staat meer garant voor een feestatmosfeer dan de Marina Cantina of (vooral) Ocean Hai. De lichtjes schaars geklede dienststers zijn wel niet op de hoogte van de betere wijnen of sterke dranken, maar compenseren dat met hun enthousiasme en snelheid. Frenchy's heeft vijf verschillende locaties op Clearwater Beach, maar lijkt overal vooral in te zetten op het soort toegankelijke cocktails die je ook in all-in resorts vindt, stevige vissoepjes, zeebaars- en kippensandwiches, manden met hapjes en – natuurlijk – gegrilde vis. Die laatste is zeker niet van een slechte kwaliteit, maar pas wel op als je eerst voor de nacho's kiest – die vormen al bijna een maaltijd op zich. Ga vooral wanneer er een band aan het spelen is, want de rockers die wij zagen optreden tijdens ons bezoek, waren enorm goed op dreef en vormden zeker een reden om wat langer te blijven.

Meer info: [www.frenchyonline.com/frenchys-rockaway](http://www.frenchyonline.com/frenchys-rockaway)

### **Encounters with dolphins**

Buiten mensen staat Tampa Bay bekend om een tweede soort inwoners: de dolfijnen. Dat de hele marinekant vol staat met kiosken waar je een dolfijntour kunt boeken, hoeft dus niet te verrassen. Wij kiezen voor Encounters with Dolphins, een heel degelijke tour op een platte boot met dak die ons tot het uiteinde van de baai brengt. Onderweg zien we verschillende dolfijnen, maar helaas komen die zelden in onze buurt zwemmen. Dat het weer onderweg niet altijd optimaal is, heeft daar mogelijk mee te maken. Wel wordt er even gestopt op Compass Island, waar de inzittenden even kunnen uitrusten of schelpen verzamelen – leuk, vooral voor kinderen.

Meer info: [www.encounterswithdolphins.com](http://www.encounterswithdolphins.com)

### **Captain Memo's Pirate Cruise**

Dan is Captain Memo's Pirate Cruise wel héél anders. Op het rode 'piratenschip' houdt men zich niet zo veel bezig met dolfijnen, maar zorgt men op het water vooral voor entertainment aan boord. Daarbij wordt vooral aan kinderen en aan volwassenen die hun innerlijk kind nog niet verloren zijn gedacht, met gratis kartonnen piratenhoedjes, spuitpistolen en spelletjes, terwijl er ook kan genoten worden van de eigen alcoholische brouwsels, die je allemaal kunt nuttigen onder de bombastische stem van kapitein Memo zelf – in een vroeger leven bekend als verzekeringsagent Bill Wozenkraft.

Meer info: [www.captainmemo.com](http://www.captainmemo.com)

### **The Dali**

Ondanks al de leuke activiteiten waar je in Clearwater kunt aan deelnemen, is de belangrijkste trekpleister in een van de andere twee steden rond Tampa Bay te vinden: het Salvador Dalí Museum in St. Peters-

burg. Daarin vind je de grootste Dalíverzameling buiten Europa terug en het zou dan ook zonde zijn om Tampa Bay te bezoeken zonder het museum aan te doen. Zelf komen we helaas erg laat aan, waardoor we niet de tijd hebben om elk schilderij voldoende in ons op te nemen, maar het ziet er allemaal geweldig uit en dat geldt ook voor het museum, dat in 2011 volledig werd vernieuwd en stormbestendig werd gemaakt. Kostenplaatje: 30 miljoen dollar, maar laat dat vooral niet afleiden van de 96 olieschilderijen, de 100 waterverfschilderijen en de 1300 tekeningen, foto's, beeldhouwwerken en andere kunstobjecten van de grootmeester van surrealisme zelf.

Meer info: [www.thedali.org](http://www.thedali.org)

### **Dunédin**

Tijdens ons bezoek aan Tampa Bay ontmoeten we Jeff, de übersympathieke kustwachter, muzikliefhebber en kapitein van de ParrotDise Express, veruit de beste tour waar we in Tampa Bay aan meedoen. Hij weet ons te vertellen over Dunédin, het zusterstadje van Clearwater, dat een heel eigen karakter heeft. Jeff blijkt zelf bestuursraadlid te zijn van Dunédin en overtuigt ons vlotjes om ook zijn woonplaats te bezoeken.

### **ParrotDise Express**

Tijdens de ParrotDise Express breekt Jeff meteen het ijs door enkele grapjes te vertellen en schenkt duidelijk aandacht aan de vragen en noden van de inzittenden – net als zijn assistente. Terwijl Jeff achter het roer op het bovenste dek plaatsneemt, zorgt zij voor de nodige babbels en gratis drank. Jeff vertelt ons dat de meeste dergelijke tours maar anderhalf uur duren en dat de boot zelfs vaak eerder terug is – iets wat hij absoluut wil vermijden. Hij bezweert iedereen dat hij niet op de klok kijkt en dat blijkt niet gelogen te zijn; op geen enkel moment zien we hem een blik slaan op zijn uurwerk. Dolfijnen zijn erg intelligente dieren en we komen te weten dat ze ervan houden om spelletjes te spelen – bijvoorbeeld door in het sop van de boot te zwemmen en geregeld eens op te springen. Bovendien houden ze ervan als ze aandacht krijgen en je lawaai maakt. Hoe moeilijk dat ook is met een boot die niet vol is (de ParrotDise Express vaart elke dag uit en kent op topmomenten 35 inzittenden), de meeste bezoekers doen hun best en dat doet Jeff zeker ook: 'Don't be antisocial!' roept hij de dolfijnen geregeld toe wanneer ze even verdwijnen of niet meteen mee willen.



Eenmaal Honeymoon Island voorbij, vinden we gezamenlijk een achttal dolfijnen die lang om ons heen blijven (of waar wij omheen varen). Het siert onze kapitein dat hij daarna vraagt of we het zien zitten om nog wat langer te zoeken en dat doen we ook... tot enkele hevige regenbuien zich aan de horizon aankondigen en de ParrotDise Express zich genoodzaakt ziet om (relatief droog) doorheen de regen te klieven om ons weer aan wal te zetten. We keren enkele dagen later echter terug voor de snorkeltour, waarop vooral de wederhelft van deze journalist – ooit nog twee keer Belgisch kampioen zwemmen – zich mag laten gaan. Met een gekapseisd schip, een eiland vol schelpen en meer dan voldoende mogelijkheden om rond te snorkelen is dit een absolute aanrader – zelfs als je niet kunt zwemmen, want dan krijg je gewoon de nodige bandjes mee. Boek zeker beide tours – ze zijn heel verschillend en allebei de moeite waard!

Meer info: [www.parrotdisexpress.com](http://www.parrotdisexpress.com)

### Beso Del Sol Resort

Slapen doen we in het Beso Del Sol Resort, dat uitkijkt op zowel Caladesi Island als Honeymoon Island. De studio's en suites (met 1 of 2 slaapkamers) zijn niet erg luxueus, maar wel comfortabel en ruim. Jammer genoeg zijn niet alle faciliteiten beschikbaar terwijl wij er verblijven, waardoor we niet kunnen genieten van de 'hot tub', de tikibar en de zwembaden, maar de gratis fietsen zijn zeker welkom.

Meer info: [www.besodelsolresort.com](http://www.besodelsolresort.com)

### Pedego Electric Bikes

Nog beter dan de fietsen die Beso Del Sol aanbiedt: de e-bikes van Pedego Bikes, dat wordt uitgebaat door het sympathieke moeder-dochterduo Pam en Caroline. Beide dames baatten vroeger een pizzeriafranchise met een 'all-you-can-eat'-buffet, maar nadat Pam fietsenmerk Pedego ontdekte en het fietsen haar gezondheid sterk verbeterde, werd er beslist om van carrière te veranderen. Caroline, van haar kant, had een zware knieoperatie achter de rug (een gevolg van haar legerdienst), maar rijdt nu elke dag rond. Het geheim van Pedego: zeer stevige, knappe fietsen, met een elektrische motor én een throttle, zodat je kunt versnellen op dezelfde manier als een motorfiets. Het systeem is bij ons jammer genoeg verboden en ook de opgelegde maximumsnelheid ligt lager, maar in Dunédin blijken de e-bikes van onschatbare waarde, al is het soms wel beangstigend om zo nu en dan de stadswegen te verlaten en de grote snelwegen op te rijden. Wij zouden tijdens elke reis wel een Pedegofiets willen meehebben.

Meer info: [www.pedegoelectricbikes.com/dealers/dunedin](http://www.pedegoelectricbikes.com/dealers/dunedin)



### Gallery de Novo

Overigens zijn er ook verschillende interessante kunstwinkels in de stad, waaronder de Celtic Shop, waar uitbaatster Lynn unieke Keltische producten verkoopt die ze rechtstreeks laat importeren uit Schotland, Wales, Isle of Man, Brittannië, Ierland, Cornwall en andere regio's waar er Keltische snuisterijen te vinden zijn, en de eclectische Gallery de Novo, waar allerlei verschillende kunstwerken (voornamelijk schilderijen) te vinden zijn.

Meer info: [www.gallerydenovo.co.nz](http://www.gallerydenovo.co.nz)

### Hackett's Causeway

Hackett's Causeway is een snackbar die mooi op de weg van Dunédin naar Honeymoon Island ligt. Het uitstekende zelfgemaakte ijs is erg romig en niet te suikerig, terwijl ook de pizza bij de betere van zijn soort hoort. Dat heeft veel te maken met de hoogtechnologische oven, die veel smaak in de pizza laat en veel sappigheid weet te behouden. Als je pizza wil eten in Tampa Bay, is dit de plaats om naartoe te gaan. Vertrouw ons.

Meer info: [www.causewaycafedunedin.com](http://www.causewaycafedunedin.com)

### Honeymoon Island

Honeymoon Island is een schiereiland dat erg gemakkelijk te bereiken is via een artificiële weg die in de jaren zestig werd aangelegd en dwars door het water loopt. Het vormde oorspronkelijk een geheel met het naburige Caladesi Island, dat er in 1921 tijdens een enorme orkaan van afsplitste – meteen de reden waarom de waterweg tussen beide eilanden tegenwoordig bekend staat als Hurricane Pass. Een ferry brengt je van het ene naar het andere eiland, maar de oorspronkelijke naam van Honeymoon Island (Hog Island, oftewel 'Everzwijneiland') bleek toch wat minder toeristen aan te trekken... tot er tijdens de jaren veertig werd beslist om er bruilofthutjes te bouwen en de naam werd veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog bleken de chaletjes minder in trek te zijn. Ze werden verwijderd en Honeymoon Island werd omgedoopt tot een staatspark, maar de naam bleef.

Beide eilanden vormen een toevluchtsoord voor een groot aantal planten en diersoorten, waaronder mangroven, de Pinus elliottii, kale adelaars, ratelslangen en verschillende bedreigde varianten. Vogels als visarenden en sterns komen hier vaak voorbij tijdens hun migratietochten en natuurlijk is het ook mogelijk om in het zonnetje te gaan liggen (wat we dan ook doen), vogels te bekijken, te picknicken, te vissen en meer. Met Nature Point is er een klein informatiecentrum te vinden, maar helaas is een van de cafetaria's tijdens ons bezoek



dicht en wordt er een huwelijksfeest gehouden in de andere. De volgende keer nemen we zeker onze picknickmand mee!

Meer info: [www.floridastateparks.org/park/Honeymoon-Island](http://www.floridastateparks.org/park/Honeymoon-Island)

### The Living Room on Main

The Living Room on Main zou een van de betere restaurants van Dunédin moeten zijn en het moet gezegd worden: de lekker gepeperd zwarte nacho's en goede kaassaus die we als voorgerecht krijgen, laten het beste vermoeden. Helaas is er weinig textuur te vinden in de zeevruchtenterrine en de zeevruchtenrisotto. Bovendien weet onze kelner niets over wijn en kan hij ons geen enkele passende suggestie geven, maar dat wordt wel ruimschoots gecompenseerd in vriendelijkheid... al vergeet hij ons eerst te melden dat we onze extra drankjes zelf zullen moeten betalen.

Meer info: [www.thelivingroomonmain.com](http://www.thelivingroomonmain.com)

### The Black Pearl

Nee, dan kiezen wij liever voor The Black Pearl, waar de traditionele Franse keuken wordt gecombineerd met de eigentijds Amerikaanse. De Black Pearl Salad, met biologische groene groenten, gorgonzola, bessen en pijnboomspitten, lichtjes overgoten met een warme vinaigrette van zaadjes, kost verrassend genoeg maar 6 dollar, maar de meeste andere gerechten zijn geprijsd op het niveau van het betere restaurant. Dit is nu wél de plaats waar je truffelrisotto, sappig Nieuw-Zeelands lam (met citrusmosterd, een frisse marinade van verse kruiden en demiglace met brandy) en geglazuurd buikspek komt eten. De gerechten zijn misschien niet erg modern of inventief, maar de smaken zitten goed, de wijnen passen bij het eten en de bediening is op niveau. Een restaurant als The Black Pearl zal niet direct een Michelinster in de wacht weten te slepen, maar zou bij ons zeker in de Gault&Millau staan.

Meer info: [www.theblackpearldunedin.com](http://www.theblackpearldunedin.com)

### Escape Root Juicery

Wie gezond wil eten, kan in Dunédin moeilijk beter doen dan de Escape Root Juicery, dat onlangs werd geopend door de hoogzwangere Maria. Hier zal je niet snel werknemers vinden die niet geloven in de Maria's missie: het aanbieden van luchtige, gezonde bowls, repen, sapjes en nog meer lekkers. Overigens heb je écht wel gegeten met een enkele bowl, zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.

Meer info: [www.facebook.com/escaperootjuicery](http://www.facebook.com/escaperootjuicery)

### Locky Lobster

Een ander goed restaurant is het toegankelijke Lucky Lobster, dat vooral uitpakt met kreeftenrolletjes, krabcakes, zeebaars, garnalen en sint-jakobsnoot. Het restaurant steunt op een familietraditie die teruggaat tot 1957, toen de Moranfamilie (volledig bestaande uit Ierse immigranten) een eerste zaak opende in New York City, en de bereidingen lijken sindsdien niet zo gek veranderd te zijn. De naam van het restaurant zelf is overigens veel recenter en dateert uit 2016. In dat jaar ving een plaatselijke visser een reuzekreeft die net dezelfde kleur had als een saffier. Die werd door de Morans als een geluksbrenger aanzien – een leuk verhaal!

Meer info: [www.luckylobsterco.com](http://www.luckylobsterco.com)

### Emerson's Brewery

Over Emerson's Brewery en de andere plaatselijke brouwerijen van Dunédin zouden we gemakkelijk een heel artikel kunnen schrijven, maar laten we hier even houden op het feit dat er wel degelijk erg goede biertjes te vinden zijn in het stadje. Bierliefhebbers kunnen de belangrijkste stopplaatsen alvast terugvinden op dit bierpad: <https://www.visitstpeteclearwater.com/gulp-coast-craft-beer-trail>

### Meranova Guest

De knapste verblijfplaats in Dunédin is zonder enige twijfel de Meranova Guest Inn, eigenlijk een villa die bestaat uit verschillende luxe suites en gebouwen. De twee getrouwde heren die Meranova uitbaten, zijn allebei gefascineerd door lekker eten en kunst – iets wat zich ook duidelijk weerspiegelt in de knappe inrichting, de perfect onderhouden tuin en het ge-wél-dige ontbijt.

Meer info: [www.meranova.com](http://www.meranova.com)

Jammer genoeg blijven we niet lang genoeg in Dunédin om de laatste dagen van onze huwelijksreis in Meranova te vieren, maar ons bezoekje zorgt wel voor een mooi slotakkoord in een maand die werd gekenmerkt door een succesvolle Kickstartercampagne en een prachtige trip, waarop ondergetekende helaas soms te lang 's nachts nog aan artikels en de opvolging van de Kickstartercampagne voor Iron Sky: The Roleplaying Game moest werken. Of er ooit nog een mooiere reis komt, durft deze journalist te betwijfelen, maar de herinnering zal hem voor altijd bijblijven en hij kan enkel dankbaar zijn voor de ervaring. Wordt vervolgd?

Dirk Vandereyken



Living Room