

10 BEROEMDHEDEN DIE IN HET ECHT LIEVER ZIJN DAN JE ZOU VERWACHTEN

Ah, beroemdheden... Ze weten telkens opnieuw niet alleen de roddelblaadjes, maar ook allerlei 'celebrity'-websites te vullen. Omdat ze zo bekend zijn? Wel... niet noodzakelijk. Blijkbaar hoort bij naam en faam vaak ook excentriek gedrag, een rits bizarre voorkeuren en/of de drang om ofwél veel goeds te doen, ofwél de – excusez les mots – trut of eikel uit te hangen. Hieronder enkele voorbeelden van beroemdheden die wél een goede inborst lijken te hebben.



Amy Poehler (*Parks and Recreation*, *Saturday Night Live*)

we weten niet precies hoe de castingagents van *Parks and Recreation* hun acteurs uitkozen, maar we hadden gemakkelijk nog meer mensen die in deze geweldige comedyreeks meespeelden in deze categorie kunnen opnemen. Neem nu Amy Poehler: deze grappige dame hielp niet alleen heel wat van haar vrienden vooruit in hun carrière, ze sleurde ooit een vrouw die last had met haar kindje naar haar eigen zitje in eerste klasse, waarna ze zelf in 'economy' ging zitten. Of zou het kunnen dat Amy gewoon enorm geïrriteerd wordt door wenende kinderen? We denken het niet: verder dan eens kwaad worden in een vliegtuig omdat haar beste vriendin, de geniale Tina Fey, te luid praatte, lijkt Poehler weinig op haar kerfstok te hebben. Zelfs toen voormalige co-ster Rob Lowe haar ervan beschuldigde een 'prick' te zijn, was hij gewoon een grapje aan het maken. Goed voor Amy.

Chris Pratt (*Parks and Recreation*, *Guardians of the Galaxy*, *Jurassic World: Fallen Kingdom*)

Chris Pratt heeft zijn Star-Lord met een stevige dosis charisma geïnjecteerd, maar ook in het echt blijkt de acteur een geweldige dude te zijn. Hij werd al gespot terwijl hij selfies bleef nemen met medepassagiers die samen met hem op hun bagage aan het wachten waren in de luchthaven en bovendien bezoekt onze 'Peter Quill' vaak ziek kinderen in het ziekenhuis. Tijdens een van die passages bracht hij zelfs Baby Groot met zich mee. We hebben erg ons best gedaan (geloof ons), maar we hebben nergens ook maar een slecht woord over Pratt kunnen vinden en dat is toch behoorlijk speciaal. Het enige incident dat we konden vinden? Terwijl Pratt een auto instapte, werd hij enkele jaren geleden belaagd door een meute paparazzi en handtekeningenjagers. Ondanks het feit dat hij zijn tijd nam om een aantal handtekeningen te zetten, werd een fan die niet direct zijn zin kreeg geïrriteerd, waarop Pratt zei: 'Je zou aardiger moeten zijn. Je hebt een kruis op je borst en je bent me aan het uitlachen. Ik heb er net voor gezorgd dat jullie een heleboel geld hebben verdiend. Kom op, man, wees geen eikel! We kunnen onze favoriete Chris enkel gelijk geven. Overigens is hij blijkbaar altijd zo aardig geweest: oude schoolkennissen beweren dat de voormalige atleet met iedereen overweg kon: 'Hij was net zo populair bij de sporters als bij de "preps", de stoners en de dramajongeren.' Overigens heeft Pratt zelfs zijn carrière aan zijn vriendelijkheid te danken: toen hij actrice Rae Dawn Chong ontmoette terwijl hij haar als kelner aan het bedienen was in *Bubba Gump* te Hawaii, vertelde hij haar hoe graag hij filmacteur wilde worden. Chong was zo onder de indruk van zijn charismatische uitstraling dat ze hem een rol gaf in haar regiedebuut, *Cursed Part III*, waardoor Pratt zich genoodzaakt voelde om naar Los Angeles te verhuizen. De rest is geschiedenis – vooral voor Marvelfans!

Dolly Parton (*Jolene*, *9 to 5*, *I Will Always Love You*)

'Goh, ze is echt lief', schreef de wereldberoemde filmrecensent al in 1980 over de diepgelovige zangeres/actrice Dolly Parton, die bescheiden genoeg is om geen enkele attractie in haar eigen pretpark, Dollywood, naar haar te vernoemen (al is er natuurlijk de naam van het park zelf). De 'ere-weetmoeder' van Miley Cyrus negeerde bedreigingen van de Ku Klux Klan, die haar verweet 'Gay Days' te organiseren in Dollywood, en verdedigde halebirechten door simpel te zeggen dat ze 'van iedereen houdt'. In 1995 startte ze de Dolly Parton's Ima-



gination Library op om geletterdheid in haar thuisstaat Tennessee te kunnen promoten. Het initiatief verspreidde zich razendsnel over de Verenigde Staten en andere landen waar Engels de voertaal is. Alle ouders van kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan kunnen zich inschrijven en krijgen vervolgens een gratis boek per maand. Dit jaar (2018) werd het miljoenste boek verstuurd. Alsof dat nog niet straf genoeg is: Parton heeft al heel wat geld gedoneerd aan goede doelen als het gevecht tegen aids, kanker en... het uitsterven van de Amerikaanse zeearend. In 1986 richtte ze een fonds op om studenten uit Tennessee aan studiebeurzen te helpen en nadat heel wat inwoners uit de staat twee jaar geleden hun huis verloren aan een hevige bosbrand, gaf ze duizenden slachtoffers een half jaar lang 1000 dollar per maand om er weer bovenop te komen. Wij hopen alvast dat ook ons eigen huis eindelijk eens in lichterlaaie opgaat!

Jack Black (The School of Rock, Tenacious D: The Pick of Destiny, King Kong)

Deze journalist mocht komiek annex metalmuzikant Jack Black maar een keer ontmoeten: toen die laatste in het zwembad van het roze Beverly Hills Hotel lag te drijven. Het was toen al erg duidelijk dat de roem de man die op school snoep verstopte voor zijn medeleerlingen niet naar het hoofd was gestegen en dat werd ook bevestigd door een fan die op Reddit vertelde hoe Black ooit popcorn morste over de eerste rij van de cinemazaal waar de fan werkte. In plaats van de steward alles te laten opruimen, nam Black zelf de borstel vast en begon hij zijn eigen rommel op te kuisen. Jack: er is ten huize Vandereyken elke week wel schoonmaakwerk!

Kristen Stewart (Jumper, The Twilight Saga, American Ultra)

Kijk, als actrice hebben we nooit een hoge pet op gehad met Kristen Stewart. In Snow White and the Huntsman uit 2012 maakte ze bijna geen enkele acteerkeuze die niet veel beter en boeiender had gekund, terwijl we haar soms ronduit irritant vonden in de Twilight-films

(sorry, bakvisjes!). De laatste tijd lijkt Stewart heel wat beter te zijn geworden (met terechte nominaties voor Clouds of Sils Maria en Personal Shopper tot gevolg) en vanzelfsprekend hoef je geen goeie acteur te zijn om een mooie persoonlijkheid te hebben. De biseksuele ex van Robert Pattinson weet vaak de media te frustreren omdat ze er genoeg van heeft kritiek te slikken als ze er niet perfect bijloopt en de pers om zich heen dan maar negeert, maar aarzelt niet om dure dingen te doneren aan goede doelen – zoals een door haar beroemd geworden jurk die ze liet veilen om geld in te zamelen voor slachtoffers van orkaan Sandy en de schoenen die ze aan Shoe Revolt gaf om zo de slachtoffers van sekshandel te helpen.

Lady GaGa (Paparazzi, Bad Romance, American Horror Story)

Nee, het ziet er niet naar uit dat Lady GaGa's 6 Grammy Awards, 12 wereldrecords, Golden Globe, drie Emmynominaties, Oscarnominatie en andere prijzen haar hoofd op hol hebben gebracht. Buiten het feit dat ze gewone kleren draagt op hotel en in de bar gewoon een praatje durft slaan met de stamgasten, 'neusde' ze in het ziekenhuis een tienjarige fan die kanker had en niet verder kon kijken dan zo'n 40 centimeter, zodat het meisje haar gezicht zou kunnen zien. GaGa nodigt fans die ze een paar keer op de eerste rijen heeft gezien geregeld uit om backstage te komen, is opgenomen terwijl ze een fan op het podium toelaat om samen met haar en haar entourage mee te dansen op Scheiße, kuste een fan die op zijn knieën viel voor een huwelijksaanzoek op de mond en lijkt op de sociale media erg lief te zijn tegen leden van haar Haus of Gaga. O, en wist je dat ze ook nog kan zingen en acteren? Ja? Aah.

Taylor Swift (Our Song, You Belong with Me, Bad Blood)

Toen Taylor Swift haar nieuwste werkje, Reputation, aankondigde door al haar oude posts op sociale media te vervangen met een sissende slang, was de boodschap duidelijk: Swift weet donders goed wat veel mensen van haar denken... en maalt er niet om (of wil ons tenminste doen geloven dat ze er niet om geeft). Hoewel de meningen over de singer-songwriter variëren van 'eerlijk' en 'lief' tot 'sluw' en 'manipulatief', zijn er maar weinig artiesten die zulke sterke band met hun fans hebben. Menige bewonderaar wist al op te tekenen hoe zijn idool hem heeft geholpen – de ene werd bijgestaan met raad en daad, de andere kreeg een verrassingsbezoekje op het eigen vrijgezelvenfeestje en een derde moet zich een hoedje hebben geschrokken toen La Swift opeens opdaagde op haar bruiloft. Een stunt bestond uit het opsturen van gepersonaliseerde cadeautjes naar de fans, maar het bezoek van vier jaar geleden aan een zevenjarig kindje met een zeldzame erfelijke ziekte kan enkel door de grootste cynici als een





commerciële zet worden gezien. Een andere fan ontving 1989 dollar om haar studentenlening te betalen, terwijl Swift zelfs 50.000 dollar doneerde aan een jonge fan die met kanker worstelde. Helemaal slecht kan de vocalist dus zeker niet zijn, toch?

Victoria Beckham (Wannabe, Say You'll Be There, Spice Up Your Life)

De voormalige Posh Spice en echtgenote van ex-topvoetballer David Beckham heeft al jaren geleden laten weten dat ze nooit meer professioneel zal zingen, maar blijft voorlopig nog wel een heus stijlicoon. Victoria was al in 2007 de 52 rijkste vrouw van Groot-Brittannië, maar wendde die rijkdom aan voor heel wat verschillende goede doelen. Zo is er haar werk voor Save the Children en voor de Elton John AIDS Foundation. Ze is ook een fervent tegenstandster van echt bont en heeft in het verleden gezworen om dat goedje nooit te verwerken in haar eigen kledinglijnen. Via de Ban Bossycampagne probeerde ze meisjes te motiveren om leidinggevende rollen op zich te nemen en in 2017 mocht ze voor haar diensten aan de mode-industrie de titel van Officer of the Order of the British Empire ontvangen. Niet slecht, wat Peter Bone ook mocht beweren.

Zac Efron (High School Musical, Robot Chicken, The Greatest Showman)

Tjah, wat verwacht je als je jouw idool achterna zit om een selfie te kunnen nemen en je in al jouw enthousiasme per ongeluk jouw smartphone kapot laat vallen? Wij durven er alvast gif op geven dat Ahmed niet had verwacht dat de gespierde acteur Zac Efron niet al-

leen twee selfies zou nemen met hem en de kapotte iPhone, maar ook een nieuwe smartphone (ter waarde van 949 dollar) zou kopen, een kort filmpje zou opnemen met zijn nieuwe vriend én hem zou uitnodigen op de set van zijn nieuwe film. Een tijdje daarvoor spendeerde Efron enkele uren met een andere fan op diens kantoor... zonder dat die laatste door had met wie hij net tijd had doorgebracht! Erg cool van jou, Zac.

Zach Galifianakis (The Hangover, Masterminds, Baskets)

Oké, stand-upcomiek Zach Galifianakis heeft al gezegd dat hij van plan is om de vele verzoeken die hij krijgt om een bruiloft te bezoeken als zijn personage in te willigen, maar hij is volgens zowat elke mogelijke bron heel 'normaal' gebleven. Zo rijdt hij naar verluidt nog steeds met dezelfde auto rond die hij had voor hij beroemd werd en is hij altijd erg vriendelijk tegenover zijn fans, die hij graag bedient van foto's en handtekeningen. Kort nadat hij in 1994 naar Los Angeles verhuisde, geraakte hij bevriend met Elizabeth 'Mimi' Haist, die in de plaatselijke wasserette werkte. Toen hij enkele jaren geleden vernam dat Mimi dakloos was geworden, huurde hij een appartement voor haar. Hij trakteerde de 87-jarige oude dame ook op verschillende filmpremières, waaronder The Hangover-films en The Campaign. Of misschien valt Zach gewoon op veel oudere dames? Naaah, toch?

Dirk Vandereyken

